

Een Vlaamse heilige: Damiaan (+1889)

Hoe laat je zien dat het geloof in Christus niet toelaat dat je zieke mensen afzondert en hen eenzaam laat sterven? Door naar hen toe te gaan, hun leven te delen en tenslotte met hen te sterven: dat is in een notendop het leven van Jozef de Veuster, pater Damiaan. Damiaan was een koppig man, maar zijn solidariteit met de melaatsen dwong zowel bij gelovigen als bij ongelovigen respect en bewondering af.