

Een Nederlandse heilige: Norbertus van Gennepe (+1134)

Stel, je vindt dat de maatschappij en de Kerk de armen verwaarloost en zich te veel met macht bezighoudt. Norbertus van Gennepe, een edelman uit de 12de eeuw, liet al zijn bezittingen achter en trok al predikend rond. In de lijn van andere heiligen uit zijn tijd, zoals Franciscus van Assisi, vond hij dat de Kerk teveel met politiek en geld bezig was en predikte hij armoede, broederschap en rechtvaardigheid. Hij trok daarmee heel wat volgelingen. Zijn ideaal was met deze mensen weer te gaan leven als de eerste christenen. Hij stichtte een eerste klooster in Prémontré (Frankrijk) en al gauw werden er in heel Europa 'Norbertijnerkloosters' gesticht. Vandaag zijn er nog vele.