

Een moderne martelaar: Maximiliaan Kolbe (+1941).

Hoe kan men het overweldigende kwaad van de Holocaust en de vervolging van alle andersdenkenden onder het naziregime stoppen? De Poolse Franciscaner Maximiliaan Kolbe probeerde het aanvankelijk door via zijn uitgeverij kritiek op het naziregime uit te brengen. Omwille van die kritiek werd hij opgesloten in het concentratiekamp van Auschwitz. Hij offerde zichzelf op om in de hongerbunker te gaan in de plaats van een familievrader en stierf er. Door die daad toonde Kolbe dat op deze plek die uitsluitend gebouwd was om mensen te vernietigen, de kracht van het goede het kwade van binnenuit ontkrachtte.